

Voorwoord

Verliefd zijn is super, maar ook doodeng. Want het kan je heel onzeker maken. En als het uiteindelijk uitgaat, voel je je intens verdrietig. In dit boek lees je over mijn liefdesleven, de mooie, de verdrietige, en vooral de grappige dingen. Ik hoop dat je er iets in herkent, en misschien zelfs iets van kunt leren. En er om kunt lachen. Want de liefde is vooral heel erg leuk.

Veel leesplezier!

Liefs,
Rhijja

1 | Uit

‘Ik maak het uit’, zei mijn vriend. Ik keek verbaasd. ‘Hoezo?’ ‘Ik ben niet meer verliefd op je’, antwoordde hij. We hadden al vijf jaar verkering. ‘Geef het alsjeblieft een kans’, zei ik. Maar hij schudde zijn hoofd. Nee, het was echt voorbij. Je begrijpt dat ik daar ontzettend verdrietig van werd. Ik huilde de ogen uit mijn hoofd.

Hoop

En toen had ik hoop. Ik hoopte dat hij dacht: foutje, bedankt. Ik wil Rhijja weer terug. Dat hij spijt zou krijgen van zijn beslissing. Dus altijd als ik hem zag, trok ik mijn mooiste kleren aan. Zodat hij dacht: wauw, wat is Rhijja toch een lekker ding. Ik maak de verkering weer aan. Maar dat deed hij niet. Ik stuurde hem leuke kaarten met hartjes, en hoopte elke dag dat hij me zou bellen. Maar dat deed hij niet. Het leek alsof ik verslaafd aan hem was.

Drie kussen

Op een dag, gingen we samen wat drinken. Hij gaf me drie kussen, op mijn wangen. Dat vond ik nog steeds stom. Ik wilde tongzoenen. Toen gingen we zitten.

‘Rhijja,’ zei hij, ‘ik heb het gevoel dat je hoopt dat ik de verkering weer aanmaak.’ ‘Nee hoor!’, riep ik heel hard. Hij zei: ‘Ik wil dat je weet dat ik dat nooit zal doen. Ik wil geen relatie meer met je.’ Ik beet op mijn lip. Ik voelde een huilbui aankomen.

Niet zien

Een uur later namen we afscheid. ‘Wanneer zie ik je weer?’, vroeg hij. ‘Voorlopig niet’, zei ik. Hij schrok. ‘Waarom niet?’ Ik haalde diep adem. ‘Omdat het tijd is om af te kicken.’

*Het leek alsof ik verslaafd
aan hem was*

2 | Liefdesverdriet

Ik huil, heel hard. Want ik heb liefdesverdriet. Mijn vriend is nu mijn ex-vriend, en dat maakt me superverdrietig. Ik probeer van hem af te kicken, maar dat is moeilijker dan ik dacht. Bij alles moet ik aan hem denken.

Woensdag

Als ik een bepaald liedje van Nickelback hoor, denk ik aan hem, omdat hij een gruwelijke hekel aan dat nummer heeft. Als ik Adidas-schoenen zie, denk ik aan hem, want dat zijn zijn lievelingsschoenen. Wanneer het woensdag is, denk ik aan hem, omdat hij dan altijd tennist. Ik word er knettergek van.

Wegstoppen

Alles wat me aan hem doet denken, gooi ik weg. Ik stop alle foto's van ons in een grote doos.

*Bij alles moet ik aan
hem denken*

Het jasje dat ik kreeg, stop ik in een plastic zak.
Ik luister niet meer naar de radio, zodat ik 'onze'
liedjes niet meer kan horen.

Doorheen

Maar dan begin ik over hem te dromen. Dat we weer een stelletje zijn, of juist dat hij me weer dumpt. Elke ochtend word ik met een rotgevoel wakker. Maar dromen kun je niet in een doos of een plastic zak doen. Je kunt ze niet stoppen. Ik moet er doorheen.

Netjes

Op een avond ga ik naar de kroeg met een vriendin. We kletsen en lachen, en opeens bedenk ik dat ik al een paar uur niet aan mijn ex heb gedacht. Yes! Het gaat beter. Mijn vriendin vertelt ook dat ik nu andere jongens kan ontmoeten. Misschien zijn zij wel veel leuker dan mijn ex. Want mijn ex was wel erg netjes. Hij werd altijd kwaad als ik troep maakte. En hij wilde nooit met me mee naar verjaardagen, omdat hij daar geen zin in had. We konden ruziemaken om de sufste dingen. En daar ben ik nu mooi vanaf. Opeens moet ik glimlachen: eigenlijk is single zijn zo gek nog niet ...

3 | Nieuwe jongen

Nu ik geen verkering meer heb, mis ik een vriendje. Ik heb leuke vriendinnen, maar ik wil ook graag aandacht van mannen. Ik wil dat een jongen me het mooiste meisje vindt van de hele wereld. En vervolgens moet hij me zoenen. Niet zomaar een kusje op de wang, maar een echte tongzoen.

Op jacht

En daarom ga ik op jacht. Op zoek naar een knappe jongen die mijn nieuwe vriend kan worden. Dat is nog best lastig. Ik ga met een vriendin naar de kroeg. Ik zie er leuke jongens, maar ik weet niet wat ik tegen ze moet zeggen. Ik vind het moeilijk om ze te versieren.

Eerlijk

Uiteindelijk besluit ik om maar gewoon te zeggen wat ik denk. Ik loop naar een leuke jongen toe, en zeg: 'Ik moet het even kwijt, maar jij bent echt de allerleukste jongen in deze kroeg.' Hij kijkt me verbaasd aan. 'Dankjewel', stottert hij. Daarna kijken we elkaar een beetje suf aan: er gebeurt helemaal niks! 'Nou, oké, doe!', roep ik dus maar.

Stom

Teleurgesteld ga ik weer bij mijn vriendinnen staan. 'Ik schaam me dood, hij vindt me vast heel stom.' 'Welnee, joh!', roepen ze. 'Hij kijkt nu de hele tijd naar je.' Als ik me omdraai, zie ik het inderdaad. De jongen verliest me geen moment uit het oog.

Zoenen

Ik spring de dansvloer op en begin te dansen. Ik pak zijn handen, en trek hem mee: 'Kom op, dansen!' Hij laat zich meesleuren, en we swingen erop los. En dan, opeens, staan we te zoenen. Een echte tongzoen. En het is heerlijk. Straks mag hij zeggen dat ik het allermooiste meisje van de wereld ben ...

*Opeens staan we
te zoenen*
