

ELENA EN DE WINKELDIEF

Mirjam Eppinga

SUPERRRR

Deel 2



Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen



Kletsen

Ik werk na schooltijd bij supermarkt
De Giraf.

Het is half negen 's avonds. Het werk
is afgelopen.

Ik fiets samen met Emma naar huis.

Emma zit bij mij in de klas, en ze
werkt ook bij De Giraf.

Ze is mijn beste vriendin.

We staan na te kletsen bij mijn huis.

We praten over de nieuwe jongen bij
De Giraf.

Het was zijn eerste dag. En het ging niet echt goed. Hij liet dozen met eieren vallen. De hele vloer was vies. Ik heb hem geholpen met schoonmaken.

‘Hij keek zo zielig, ik moest hem gewoon helpen’, zeg ik.

‘Ja, ja’, zegt Emma. ‘Help jij alle jongens die zielig kijken?’

‘Nee,’ zeg ik, ‘maar hij is heel leuk.

Ik help alleen leuke jongens. Weet jij hoe hij heet?’

‘Nee, geen idee. Goed, ik ga naar huis’, zegt Emma. ‘Ik zie je morgen op school, dag!’

'Ja, tot morgen!
Ik ga naar binnen.



Een leuke jongen?

Papa kijkt tv en mama leest de krant.

‘Goed gewerkt?’, vraagt ze.

‘Ja, hoor. Er is een nieuwe jongen’,
zeg ik.

‘Een leuke jongen?’

‘Ja, heel leuk. Ik hoop dat hij er
morgen ook is.’

‘Hoe heet hij?’, vraagt mama.

‘Dat weet ik niet, dat ga ik morgen
vragen.’

Ping! Mijn telefoon: *Zou hij
morgenvond ook werken?* 😊
Het is Emma! Ha, ha!

